

Recensie Simply Single door Saskia Schouten van Boekenmening.

In dit boekje beschrijft de auteur in columns haar leven als niet-getrouwde vrouw.

Verschillende aspecten komen aan de orde zoals:

Kinderloosheid: Voor een single kan het net zo pijnlijk zijn om geen kinderen te hebben als voor een echtpaar.

Ruzie: Niemand hebben om ruzie mee te maken.

Verliefd worden: Het wordt niks omdat hij niet gelooft.

Een eye-opener vind ik het hoofdstuk over vooroordelen.

Als je niet getrouwd bent, heb je overal tijd voor, je kunt doen en laten wat je wilt, je hebt tegen niemand verantwoording af te leggen. Zelf heeft ze ook haar vooroordelen tegenover echtparen: je doet altijd alles gezellig samen, je bent op feestdagen nooit alleen, je kunt altijd je verhaal kwijt.

Maar ze zegt erbij dat we het allebei mis hebben omdat we alleen maar de mooie buitenkant van elkaar zien.

Dit vlotlezende boekje is een aanrader voor singles en gehuwden. Het laat het leven van een ongetrouwde vrouw zien op een eerlijke manier met de nodige humor.

<http://boekenmening.net/simply-single/>